

GAAT U met ons MEE OP PAD?

“Zoals het in evangelie staat: ‘We moeten in beweging komen.’ We zitten als kerk al te lang en te veel in onze eigen kleine binnenkring. Parochievernieuwing is geen toverwoord. Het is vooral een kwestie van doen en onderweg gaan. Er is geen blauwdruk die je van A naar B brengt. Als die er was waren we al lang begonnen en ging het met de kerk in deze hoek van de wereld helemaal geweldig.”

“We willen in onze parochie een nieuwe cultuur gaan kweken. Een cultuur die wordt gemaakt door mensen die willen groeien in de band met de Heer en in hun geloof. Mensen die dat pad durven op gaan. De Heer heeft leerlingen nodig en wij als geloofsgemeenschap willen ons open stellen voor mensen die ergens anders heen gaan en hun talenten willen benutten. Deze kerk moet veel meer het huis worden van mensen die nu op afstand staan.”



Pastoor Dick van Klaveren

KERK-ZIJN

Het kerk-zijn heeft veel aspecten. Denk aan:

- Mensen letterlijk en figuurlijk welkom heten in de kerk;
- Kerkgangers een diepere religieuze belevenis laten ervaren in een persoonlijke relatie met God;
- Thuisbezoeken voor mensen die daar behoefte aan hebben;
- Parochianen laten groeien in hun ‘leerling van Jezus’ zijn.



NIET HALEN, MAAR BRENGEN

De Sint Jan de Doperparochie wil een plek zijn voor gebed, inspiratie, bewustwording en verdieping. Voor mensen die niet zozeer komen halen, maar vooral ook willen komen brengen. Mensen die actief willen groeien in hun band met de Heer en met de Kerk.

WAAR BORGEN

De Sint Jan de Doperparochie wil nu en in de toekomst de zorg voor de kerkgemeenschap waarborgen: gebed, sacramenten, (familie)catechese, diaconie en de zorg voor de leden van de geloofsgemeenschap. Daar hoort uiteraard ook een organisatievorm bij waarin de inzet en betrokkenheid van parochianen zorgvuldig is ingebed. Eindverantwoordelijk hiervoor is pastoor Dick van Klaveren.



WAAR WE VOOR GAAN

INZET



De inzet en betrokkenheid van vrijwilligers wordt georganiseerd in een zevental teams. De teamleiders hiervan komen voor afstemming regelmatig bij elkaar onder leiding van de pastoor.

AMBITIE?

Is dat ambitieus? Ja dat is het zeker. Maar het is óók doordacht vanuit overtuiging: ‘het kan in onze parochie!’ Met respect voor ieders kracht en talent willen we iedereen de ruimte geven voor persoonlijke groei én uitnodigen deel te nemen aan de vernieuwing van onze kerk en geloofsgemeenschap. We voelen energie en veel betrokkenheid.

ÚW VERHAAL ONZE UITNODIGING

We hebben u meegenomen in de stappen die wij aan het zetten zijn. Het nieuwe verhaal van de Sint Jan de Doperparochie.



Wat is úw verhaal? Wat zijn úw persoonlijke vragen? Welke ervaringen en inzichten wilt ú met ons delen? Voelt u vrij om contact met ons op te nemen voor een ontmoeting. U bent welkom om vragen en gedachten te delen die u misschien niet eerder gedeeld heeft. Om God toe te laten in uw hart en Hem te leren kennen. Om uw talenten in te zetten voor anderen.

U kunt met ons contact leggen via parochievernieuwing.gouda@sintjandd.nl

BRIEF

... AAN DE gemeenschap VAN SINTJAN DE DOPER



Fijn dat u even tijd inruimt voor de Sint Jan de Doperparochie. Misschien wist u het nog niet: onze kerk zet stappen in de toekomst.



Graag delen we met u ons verhaal. In welke levensfase u ook zit. Of u nu wél of niet kerkelijk betrokken bent: u bent van harte welkom. Iedereen hoort erbij.

iedereen HOORT ERBIJ





LEERLING ZIJN VAN JEZUS....

Wat betekent het om in deze tijd leerling te zijn of leerling te worden van Jezus? Best wel een spannende vraag. We geloven dat er voor iedere mens een bepalend moment in zijn leven is. Een moment waarop vragen over zingeving naar boven komen en het verlangen naar verdieping.



Matthij Moons

"Durft u in de boot te stappen en te vertrouwen dat God ons leidt?"



.... IN EEN GASTVRIJE GEMEENSCHAP

Onze parochie is een gastvrije gemeenschap van mensen van alle generaties die getuigen van een levende relatie met Jezus Christus. Mensen met zingevingsvragen die op zoek zijn naar inspiratie en naar een diepere relatie met de Heer. Het leerling-zijn vieren we samen.

Waar sta ik? AIS GELOOF- GEMEENSCHAP

Als geloofsgemeenschap staan we met twee benen in een complexe wereld. Deze tijd, die óók gekenmerkt wordt door vervlakking, vereenzaming en vluchtigheid, daagt iedereen uit. U en ons als kerkgemeenschap.

Wie ben ik? AIS GELOOF- GEMEENSCHAP

Steeds meer mensen hebben behoefte aan houvast, zingeving en spiritualiteit. We merken dat bijvoorbeeld aan de jonge gezinnen die we ontmoeten en die onze geloofsgemeenschap (her)ontdekken. Een veelzeggend signaal.



Wat betekent (mijn) geloof eigenlijk voor mij?



Angelique Deichmann

"Mijn droom voor deze gemeenschap is er één van verbondenheid. Met elkaar, met God en met alle mensen om ons heen. Deze verbondenheid is zeker al aanwezig maar mag in de toekomst nog beter zichtbaar en voelbaar zijn. Dat we ons welkom voelen in het huis van God en dat we samen met Hem een levendige gemeenschap mogen zijn."

OP EXPEDITIE



De afgelopen tijd heeft een groep van parochianen met pastoor Dick van Klaveren kritisch gekeken naar hoe we kerk-zijn. Samen zijn we als het ware op expeditie gegaan. We zijn dicht bij huis gebleven en hebben gesproken met mensen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap. Ook hebben we ons laten inspireren door vernieuwers binnen de katholieke kerk die antwoorden proberen te vinden op twee belangrijke vragen:

1]

Hoe kun je als geloofsgemeenschap de verbindende boodschap van het katholieke geloof blijven delen in een geïndividualiseerde samenleving?

2]

Hoe bouw je in een tijd van ontkerkelijking aan een vitale parochiegemeenschap waarin mensen ook 'eigenaarschap' krijgen en nemen?

Intensief denken we na hoe we ons als kerkgemeenschap vanuit onze katholieke traditie kunnen 'herbronnen'. Hoe kunnen we anno 2021 enthousiast kerk-zijn naar de toekomst toe, en de volgende generatie ruimte bieden?

Parochievernieuwing

Eén ding: het gaat ons niet om het vernieuwen als doel op zich. Door God én mens bewogen willen we het verschil gaan maken voor iedereen die het pad wil betreden als leerling van Jezus.

Onze gesloten en in zichzelf gekeerde parochie willen we veranderen in een levende gemeenschap met nieuwe verbindingen voor mensen die op weg willen gaan. Die beweging zijn we volop aan het maken

We doen het anders én eigentijds. Dat geldt bijvoorbeeld voor de preken, de bijbelverhalen, de muziek. Deze andere manier van kerk-zijn is ook merkbaar in de cultuur waarin we samen komen. Een waardeerende cultuur. We helpen, dienen en inspireren elkaar. Moeilijke vragen gaan we niet uit de weg ('Is er een God?'). Ook die horen bij de groei van wie leerling wil zijn van Jezus. Vanuit de fundamenten van ons geloof bieden we ruimte voor nieuwe bezieling. Met onder meer inspirerende vormingsprogramma's.

THEMA'S

We willen in de komende periode meer stilstaan bij belangrijke thema's als:

- *Persoonlijke groei in het leerling zijn;*
- *De verwelcoming van nieuwkomers.*
- *Geestelijke groei, vorming en gebed;*
- *De voorbereiding op sacramenten;*
- *De catechese voor kinderen en volwassenen;*
- *De rol en samenwerking van leken in de kerkgemeenschap;*
- *De inrichting en uitstraling van ons kerkgebouw.*

VRAAG STUKKEN

Maar ook over vraagstukken als:

[1]

Hoe maken we zichtbaar dat in onze geloofsgemeenschap waardevolle dingen gebeuren?

[3]

Hoe geven we aandacht aan medeparochianen en de mensen die toetreden tot onze geloofs-gemeenschap?

[2]

Is in onze woorden en muziek voelbaar en herkenbaar dat we 'in de wereld staan'?

[4]

Hoe kunnen we talenten inzetten en ruimte bieden voor ontplooiing?