

Bezinnend op weg naar ... ..



Pasen 2021

Een tijd van bezinning, een tijd die ons opnieuw oproept tot spiritualiteit, soberheid en solidariteit.

Thema van de vastenactie 2021  
“Een menswaardig bestaan”

Wat is er aan de hand?

De zorg voor ouderen in Brazilië is slecht georganiseerd. Ouderen die verzorging nodig hebben, zijn afhankelijk van hun familie, de lokale overheid of van giften. In 1978 hebben de paters Passionisten het tehuis Lar Vincentino (Huis van Vincent) opgericht om ouderen en ouderen met een beperking een goede, veilige woon- en leefomgeving te bieden. In het opvanghuis is plek voor zestig ouderen. Er is veel achterstallig onderhoud in het tehuis. Met name op het gebied van verzorging levert dat gezondheidsrisico's voor de bewoners.

Wat willen we bereiken?

De lokale partner Conferência São Vicente de Paulo wil met ondersteuning van Vastenactie de leefomstandigheden van de bewoners verbeteren. Het project omvat de renovatie van de keuken die gebruikt wordt om dagelijkse maaltijden van de bewoners te bereiden. Door de keuken aan te passen aan de eisen van deze tijd kan het tehuis met beperkte steun van de omgeving en de lokale overheid weer verder.

Hoe doen we dat?

Er wordt nieuwe elektrische apparatuur aangeschaft die wordt gebruikt bij de dagelijkse bereiding en verpakking van voedsel voor de bewoners van het tehuis. De aanschaf bestaat uit twee industriële kookstellen met oven, drie diepvriezers, drie koelkasten en twee elektrische industriële ovens en industriële kookplaten.

Vastenactie projectnummer: 401612

Woensdag 17 februari Aswoensdag

Uit as verrijst nieuw leven.  
Door as heen, omkeer van  
verdachtmaking naar vergeving.  
Van hopeloze berusting naar  
hoopvol perspectief.  
Van oud naar nieuw, van versleten  
en uitgeput naar verjongde creativiteit.

Donderdag 18 februari

Liefde , tederheid, mededogen,  
vormen echte gerechtigheid.  
Gerechtigheid zonder liefde  
is geen gerechtigheid.  
Liefde zonder gerechtigheid, is geen liefde.  
Steeds weer horen we zeggen  
dat we de armen teveel verwennen.  
Niemand heeft ze meer verwend dan God zelf.  
Het is goed dat er mensen zijn  
om de armen te verwennen.

Vrijdag 19 februari

Heer, ik sluit mijn ogen, even is het stil.  
Ik probeer aan U te denken, even maar.  
Wachten of er een vonkje  
van Uw Liefde ontvlamt in mij.  
En als U mijn gedachten zegent  
voel ik uw nabijheid  
en de stilte  
raakt mij weldadig aan.

Zaterdag 20 februari

Zoals in het donker van de aarde  
ongezien het zaad zich ontkiemen laat,  
zo open ik mijn handen voor U  
en bid om zachtheid, verwondering en levenskracht.  
Zoals een boom gehoor geeft aan de wind,  
zo sta ik open voor uw Woord.  
Zet mijn voeten op de weg van de vrede,  
en breng liefde waar duisternis woont.

Zondag 21 februari  
eerste zondag van de veertigdagentijd

We lezen: Marcus 1; 12-15

U wil ik in het centrum van mijn leven,  
daarom ga ik deze eenzame weg  
door mijn verlangen te volgen  
door honger en dorst gedreven  
ben ik bereid om ver te gaan.

In deze wildernis komt er van alles tot leven.  
Wie spreekt? Welke stem kan ik verstaan?  
Verras mij! Spreek mij aan!  
Ik ben vol verlangen naar U.  
Wat barmhartigheid schenkt,  
alleen daarnaar richt ik mijn oor.  
Voedt mijn honger naar wat waar is en echt.

Maandag 22 februari

Je hart beproeven  
Op weg gaan en niet weten wat er komt,  
een bospad of een doodlopende weg,  
of een zware steen die niemand voor je wegrolt,  
of ontmoetingen die je energie wegvreten.

Het zou wel eens heel zwaar kunnen worden.  
Onrustig onderweg naar nergens.  
Je vraagt en je bidt en je zoekt:  
Waar is mijn liefde, mijn licht gebleven?

Dinsdag 23 februari

Heer reik mij Uw hand  
welke ik aan kan nemen  
als ik wegzink in het drijfzand  
van mijn eigen problemen.  
Heer help mij bij het drogen  
van elke gehuilde traan.  
als ik mij eenzaam voel of bedrogen  
zodat ik weer door kan gaan.

Heer geef mij dag en nacht  
ondanks dat ik faal  
het doorzettingsvermogen en de kracht  
zodat ik mijn doel haal.  
Heer blijf aan mijn zijde,  
ga nooit van mij vandaan  
en bevrijd mij van slechte tijden  
zodat ik weer door kan gaan.

Woensdag 24 februari

Zomaar een mens  
Stem die je opdiept,  
stem die je raakt,  
je feilloos raakt  
tot in de pracht van je naam.

Ogen die je verhelderen,  
o jij zo aanzienlijk.

Hand die je deelt,  
hand die je heelt,  
hand die je thuisbrengt.  
Hand op je hart.

Een mens. Zomaar een mens  
die je mens is.

donderdag 25 februari

Het is donker om je heen,  
je bent het zicht kwijtgeraakt  
en ziet geen hand voor ogen,  
geen weg om te gaan,  
geen toekomst die oplicht,  
je hoop vervlogen.

Misschien wacht je al zo lang  
op nieuw licht in de ogen,  
op zicht en ruim uitzicht.  
Een woord dat je raakt,  
een hand die je aanraakt,

een nieuwe weg om te gaan.  
God spreekt met mensenhanden  
niet vies van slijk en modder.  
Stevige koele handen  
raken je met aandacht aan.  
Je gelooft wat er gebeurt,  
dan gaan je ogen open.....

Vrijdag 26 februari

Er moet een diep zwijgen heersen  
in je binnenste  
als je het spreken van God in jou  
wilt beluisteren.  
Want in stilte en eenzaamheid  
spreekt Hij zijn vrede

zaterdag 27 februari

Niet zomaar ga je aan hem voorbij  
alsof hij je ter verantwoording roept.  
Wie ben je?  
Wat beweegt je?

Ik heb de boodschap begrepen.  
Leef je, leef dan goed.  
Leef dan met huid en haar.  
Wees mens zoals het moet.



Zondag 28 februari  
tweede zondag van de veertigdagentijd  
We lezen: Marcus 9; 2-10

De Heer in ons midden  
Bron van licht, bron van zegen.  
Geopende handen,  
ontvangende handen,  
biddende handen.  
Wij zien naar Hem op  
en geloven onze ogen niet.  
God uit God  
Licht uit licht.  
Hij is voor ons mensen  
en omwille van ons heil  
uit de hemel neergedaald.  
Hij heft ons op  
uit duisternis en verwarring.  
Eventjes maar zien wij onze bestemming in God.

maandag 1 maart

Bidden is niet kant en klaar gebeden prevelen.  
Vaak weet je dan niet wat het betekent of wat de  
bedoeling van de woorden is.  
Bidden mag niet verworden tot een gedachteloos  
nazeggen van wat anderen een gebed noemen.  
Je moet menen en geloven in wat je zegt en denkt.  
Openstaan voor Hem, zodat je weet dat je woorden en  
gedachten gehoord worden.  
Zo ben je met God bezig,  
Pratend, mediterend, zingend of in gedachten.  
Dat is bidden.

Dinsdag 2 maart

Je hart sterken.

Ik heb een mens ontmoet.  
De naam ken ik niet eens.  
Ik weet ook geen adres,  
maar, wat een bijzonder mens.

Ik was blind en nu zie ik.  
Vraag mij niet hoe dat kan.  
Ik geloof alleen het licht  
om mij heen.  
Hem laat ik nooit meer los.

Woensdag 3 maart

Soms  
is het gebed  
een innerlijke strijd.  
Soms  
is het een eenvoudige overgave  
van heel ons wezen  
aan God.  
In de stilte  
zonder woorden.

Donderdag 4 maart

Verheug je  
Niet aan jezelf voorbij leven.  
Of erger nog,  
jezelf afwijzen,  
jezelf haten.  
Mens ben je,  
weergaloos mens.  
Hoor je naam,  
zie je gezicht,  
voel je hart.  
Verheug je  
over jezelf.

Vrijdag 5 maart

Het is geen kunst om een ander  
een grote mond te geven.  
Dat weten we.  
Het is alleen zo moeilijk om rustig te blijven  
en naar elkaar te luisteren.

Het is geen kunst om aardig te zijn  
voor je vrienden.  
Dat geven we meteen toe.  
Maar wat U van ons vraagt:  
"Je vijanden lief hebben",  
dat is haast onmogelijk

Toch kunt U heel gewone mensen  
in staat stellen tot ongelofelijke dingen.  
Geef ons de bereidheid om naar  
elkaar te luisteren, ons in elkaar te  
verplaatsen en elkaar te vergeven  
als dat nodig is.

Niet omdat dat een koud kunstje zou zijn,  
maar gewoon  
omdat dat de enige weg is  
die tot iets goeds leidt.

Zaterdag 6 maart

Laat ons verandering zijn

Laat ons geen vooruitgang noemen,  
waar een ander aan ten onder gaat.

Laat ons geen groei noemen  
waar een ander minder van wordt.

Laat ons geen vrijheid noemen,  
waar een ander het recht ontnemt  
zichzelf te zijn.

Laat ons geen gemeenschap noemen,  
waar de minste niet de minste aandacht krijgt.

Laat ons zelf de verandering zijn,  
die we in de wereld willen zijn.

Zondag 7 maart  
derde zondag in de veertigdagentijd

We lezen: Johannes 2; 13-25  
Jezus ergert zich groen en geel.  
We geloven wel, maar vaak gaat het niet zo diep.  
Vaak staat ons geloven op een laag pitje.  
Een waakvlammetje.  
Dat vlammetje wil Jezus in ons aanwakkeren.  
Hij daagt ons uit tot geloof dat recht doet  
aan God en aan mensen.  
Jezus is solidair met mensen.  
Vooral met mensen voor wie het leven een hel is.  
God, zijn Vader, is geen God van wetten en regels.  
Nee, Hij is een levende God, die met mensen  
meegaat in alles wat het leven brengt.  
Alles wat het geloof in God in de weg staat,  
daar haalt Jezus de zweep over.

Maandag 8 maart

Maria, over de hele wereld roepen mensen u aan.  
In alle talen wordt u vereerd en bezongen.  
Men heeft u in duizendvoudige namen geprezen.  
Maar of men u Ivoren Toren noemt of  
Gulden Huis, vóór alles bent u Moeder.  
Moeder Maria geef mij de kracht  
u te zien als mijn moeder.  
Kom onder mijn dak, in mijn huis.  
Laat mij bij alles wat wij doen eerst even met u  
overleggen. Doe mij dan denken aan wat u geleden  
hebt onder het kruis van Golgotha,  
waar uw Zoon te sterven hing.

Dinsdag 9 maart

Stilte van het hart  
is even noodzakelijk  
als de stilte van de mond.  
Dan pas kun je God overal horen;  
in het sluiten van een deur,  
in de persoon die u nodig heeft,  
in de vogels die zingen,  
in de bloemen en de dieren.  
De stilte die verwondering en lof inhoudt.

Woensdag 10 maart

Veertig dagen, wat een tijd!  
Lange tijd om te bezinnen  
om te denken hoe je leeft,  
wat je neemt en wat je geeft.  
Ga je door met wat je deed  
of ga je opnieuw beginnen?

Veertig dagen, wat een tijd!  
Tijd genoeg om stil te blijven,  
om te denken hoe het gaat,  
wat je doet en wat je laat.  
Ga je verder op jouw spoor?  
Wil je zo je leven door?

Veertig dagen, wat een tijd!  
Lange tijd om af te tellen.  
Elke dag meer licht gegeven,  
om naar Pasen toe te leven.  
En kom je bij Pasen aan.....  
is het tijd om op te staan.

Donderdag 11 maart

Heer God,  
soms word ik hard voor mijzelf.  
Blijf dan mild voor mij.  
Soms kan ik de waarheid over mijzelf niet aan.  
Maak mij dan vrij.  
Help mij te aanvaarden  
dat ik niet alles ben,  
maar laat mij ook ervaren  
dat ik niet niets ben.

Vrijdag 12 maart

Als een brug

Leg je handen in de mijne  
en voel zo verbondenheid  
bij je talloze problemen  
en je ongelijke strijd.  
Laat de warmte rijkelijk stromen,  
die ons met elkaar verbindt  
en ervaar dan stil het wonder  
dat in God zijn oorsprong vindt.

Leg je handen in de mijne,  
draag toch niet alleen je last.  
Ik houd jou in al je wanhoop  
met mijn beide handen vast.  
Meer is nodig ze te breken  
dan het woeste stormgeweld,  
want zo vele duisternissen  
zijn reeds door die kracht geveld.

Leg je handen in de mijne,  
samen dragen wij jouw last.  
Als orkanen je verscheuren,  
houd ik toch die handen vast.  
Onverbrekelijk verbonden  
heffen wij ze naar omhoog,  
als een brug die van de aarde  
reikt tot in de hemelboog.

Zaterdag 13 maart

U bent dicht bij mij Heer,  
dat hebt U zelf beloofd.  
Toch voel ik mij zo vaak  
van dat besef beroofd.  
Dan tart de werkelijkheid  
van mijn verward bestaan  
elk hooggestemd gevoel  
en grijpt de angst mij aan.

God wek in mij opnieuw  
geloof in uw beleid.  
Pas dan weet ik mij weer  
beveiligd en bevrijd.  
Het gaat niet om wat ik voel  
of innerlijk beleef,  
het is slechts zaak dat 'k U  
mijn blind vertrouwen geef.  
Amen



Zondag 14 maart  
vierde zondag in de veertigdagentijd

We lezen: Johannes 3; 14-21  
De waarheid spreken is een zeer goede eigenschap.  
Onze wereld zou er beslist prettiger van worden  
als iedereen de waarheid zou spreken.  
Vandaag heeft Jezus het over de waarheid doen.  
"Wie de waarheid doet gaat naar het licht".  
Het gaat in het geloven niet om de waarheid weten,  
maar om de waarheid doen!

Geloven is niet iets van het hoofd alleen ,  
niet alleen Ja- en Amen zeggen.  
Het gaat om het doen.

U, die licht zijt voor de mensen,  
verlicht de wegen waarop wij gaan.  
Help ons de waarheid te doen  
en te leven als op klaarlichte dag..

Maandag 15 maart  
Als er maar iemand is , die met je meegaat.  
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.  
Eén die alles met je deelt – licht en donker, hoogten en  
diepten, vreugde en verdriet.

Een mens, die je peilt en respecteert  
Eén die de loop van je gedachten volgt,  
De loop van je dromen, het ritme van je hart.  
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie  
je werkelijk bent.

Een mens met wie jij weer meegaat.  
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot wil zijn.

Dinsdag 16 maart

Vrede;

Is een vogel  
met witte vleugels  
die je hart verlicht  
en aan de hemel van je huis  
de sterren weer aansteekt.

Als ik in de woestijn zit  
heb ik kans op overleven  
zolang ik blijf geloven  
in de oase

Woensdag 17 maart

Ik zou willen oefenen om zonder bezit,  
zonder kennis vooraf,  
als gast en vreemdeling door de wereld te gaan.  
Ga één middag reizen  
door de stad of streek waar je thuishoort,  
zonder te weten waar je naar toe gaat,  
met niets mee dan een beetje water  
en het vertrouwen  
dat jou getoond zal worden wat je moet doen.

Wees ontvankelijk voor de tekens die tot je komen,  
de richtingwijzer die zegt: "Daarheen".  
Het mooie paadje dat jou vraagt er doorheen te lopen,  
de vijver die je uitnodigt even te rusten,  
het dier dat om aandacht vraagt,  
een mens die je groet.

Merk op hoe welkom je bent.  
Wat heb je hier te brengen?  
Je aanwezigheid, je belangstelling,  
een groet en vrede.  
Dat is alles. .

Donderdag 18 maart

Als je gelukkig wilt zijn voor een uur,  
doe dan een dutje.  
Als je gelukkig wilt zijn voor een dag,  
ga dan vissen.  
Als je gelukkig wilt zijn voor een maand,  
ga dan trouwen.  
Als je gelukkig wilt zijn voor een jaar,  
win dan een fortuin.  
Als je gelukkig wilt zijn voor heel je leven,  
beteken dan iets voor de ander.

Vrijdag 19 maart "feest van sint Jozef"  
Jozef... ..

Eenvoudige timmerman uit Nazareth...  
al eeuwenlang  
levend in de schaduw  
van vrouw en zoon.  
Rustig en bescheiden  
leefde je jouw leven.  
Je gehoorzaamde  
de stem van jouw dromen  
zonder vragen te stellen.  
Je was aanwezig waar nodig.  
Jozef, mens op de achtergrond.  
Prachtmens!

Zaterdag 20 maart

Het is lente,  
het ruikt vandaag zo lekker buiten.  
De sneeuw is al weg  
en het gras drassig, nat en modderig.  
Nu kan ik kikkers vangen en kleine visjes,  
en springen in de plassen  
als het ophoudt met regenen.  
Nu kan ik weer voetballen buiten.  
Dank U , Heer, dat het lente is.

Zondag 21 maart  
vijfde zondag in de veertigdagentijd

We lezen: Johannes 12; 20-33

Leven geven.  
Jezus was niet bang om de waarheid te zeggen.  
Hij is doorgegaan tot in Jeruzalem.  
Hij wist twee dingen zeker.  
Hij wist dat machtige mensen Hem daar zouden laten  
doden.  
Maar Hij wist ook dat God Hem door de dood heen  
trouw zou blijven.  
"Wie zijn leven geeft, zal bij God leven vinden" zei  
Jezus.

Wie om anderen geeft , echt van hen houdt  
en iets voor hen over heeft,  
die wordt een prachtmens.  
Je wordt een "goddelijk" mens  
als je anderen van je leven geeft.

Maandag 22 maart "hartgrondig"

Maar één mens, zoals jij.  
Zo prachtig van naam,  
zo prachtig van ziel.  
Mens, zo oorspronkelijk,  
zo veelbetekenend.  
Mens die lacht en treurt,  
die juicht en kreunt.  
Mens als een boom,  
zo hartgrondig  
wortelend in de werkelijkheid.

Dinsdag 23 maart

Een jongentje staat bibberend op blote voeten  
voor het raam van een schoenenwinkel.  
Hij tuurt naar binnen.  
Een vrouw loopt voorbij en vraagt hem  
wat hij aan het doen is.  
"Ik vraag God om schoenen" antwoordt hij.  
De vrouw neemt hem bij de hand en gaat de  
schoenenwinkel in.  
Ze vraagt om een teiltje warm water aan de verkoper,  
stopt de beide voetjes van de jongen erin, wast ze  
en droogt ze af.  
Daarna koopt ze sokken en schoenen voor hem.  
Als ze de veters van zijn nieuwe schoenen strikt ,  
vraagt de jongen:

"Bent u Mevrouw God?"

Woensdag 24 maart

Als ik wakker lig.

Wees bij mij,  
vooral in de nachten,  
als ik wakker lig  
en alles in mij begint te spoken.  
Buiten is het verstikkend stil.  
Op mijn netvlies  
draait mijn hele leven  
in flarden voorbij.  
Ik word erin meegesleurd,  
heen en weer gegooid.  
Ik ben bang  
om erin te verdrinken.  
Wilt U mijn rustpunt zijn,  
ankerplaats  
waar ik mij veilig weet.

Donderdag 25 maart

Maria Boodschap  
Gegroet Maria,  
zwanger van de hoop van onze armen.  
De Heer is met je.  
Gezegend ben je onder de onderdrukten.  
Gezegend zijn zij die bevrijd uit jou voortkomen.  
Heilige Maria, moeder van de  
Latijns- Amerikanen, bidt voor ons.  
Opdat wij op de geest van God vertrouwen.  
Vooral nu, nu men strijdt om de gerechtigheid  
En dan, als zij in vrijheid en vrede leven

Vrijdag 26 maart

IK heb drie stoelen  
in mijn huis.  
Een voor de eenzaamheid.  
Een voor de vriendschap  
en een voor gezelschap.

Zaterdag 27 maart

Een oase ben ik,  
als mensen zich goed bij mij voelen.  
Als ik vriendelijk blijf,  
waar anderen onvriendelijk zijn.  
Als ik zomaar help,  
waar niemand meer helpt.  
Als ik tevreden kan zijn,  
waar anderen nooit genoeg hebben.  
Als ik mild ben en tot vergeven bereid.  
Als ik aan mensen de vreugdevolle  
geborgenheid bied van een warme  
menselijke liefde,  
waarin God de grote aanwezige is.

Zondag 28 maart Palmzondag  
zesde zondag van de veertigdagentijd

We lezen: Het lijdensverhaal volgens Marcus  
Daar leefde eens een ezeltje,  
dat Jezus dragen mocht.  
Hij droeg Hem naar Jeruzalem,  
het werd een blijde tocht.  
Zijn hoefjes gingen klik,klik, klak.,

die droegen Jezus voort.  
Ze brachten Jezus met gemak  
de stad in, door de poort.

Nooit was een tocht zo blij geweest  
als deze kleine reis.  
Want Jezus dragen is een feest  
nooit deed het zoiets blij 's

Daar leefde eens een ezeltje,  
het was maar klein van stuk.  
Maar het droeg Jezus op zijn rug,  
was dat geen groot geluk?

Maandag 29 maart

Ik zie je door de nacht heen gaan,  
door zorg en pijn gebogen,  
maar met een onverklaarbaar licht  
in je geplaagde ogen.  
Je draagt het kruis, oneindig zwaar,  
zo fier omhoog geheven.  
Hier moet toch iets de drijfveer zijn,  
die jou zo'n kracht kan geven.

Ik zie je door de nacht heengaan,  
soms met een zachtjes huilen.  
en als ik heel dicht bij je was,  
liet ik je veilig schuilen.  
Maar als ik jouw gebed verneem,  
al is het maar heel even.  
Dan weet ik wat de drijfveer is  
die jou zo'n kracht blijft geven.



Dinsdag 30 maart

Zegenen is iemand de handen opleggen,  
bemoedigen, sterken, toekomst geven.  
Zegenen is ook met de ander zijn  
en wel zo, dat die ander zich kan ontplooiën,  
meer mens kan zijn.

Dan ben je een gezegende.  
Wees dan gezegend, op deze dag  
en wees anderen tot zegen.  
Iedere keer dat je tot zegen kon zijn,  
heb je meegebouwd  
aan de vrede op aarde.

Woensdag 31 maart

Geen weg terug,  
en wat er komen gaat is ongewis.  
Ik kan alleen maar hopen  
dat misschien toch nog..... wie weet  
een nieuwe horizon oplicht  
van leven nooit vermoed.  
Maar nu ik hier gekomen ben  
wil ik proberen er te zijn  
en om te doen wat in mij ligt  
zoveel, zolang ik kan.  
Niet alles zal mij lukken.  
Ik kan het niet alleen.  
Ik wacht Die mij zal helpen  
en Die mij dragen zal  
het donker door.

En zou Hij niet horen als ik Hem roep?

Donderdag 1 april

“Witte Donderdag”

Het brood,  
niets zo alledaags  
en teken tegelijk  
van samen zijn  
en hecht verbonden  
in leven en dood.

De beker, niets zo alledaags  
en teken tegelijk van samen doen  
al wat gebeuren moet  
in vreugde en verdriet.

Brood en Beker,  
Tekenen van Hem die  
mens werd als geen ander  
en als zoon op zijn vader  
vertrouwde, op God;  
Jezus Christus.

Vrijdag 2 april: “Goede Vrijdag”

Wie is de grootste?  
Wie is de sterkste?  
Wie kan de lasten dragen  
die hem ten onrechte worden opgelegd?  
Jezus, Lam van God,  
Hij draagt wat Hem wordt opgelegd.

En ik?  
Als ik ten onrechte word beschuldigd?  
Blijf ik dan staande, geweldloos en kwetsbaar?

Zaterdag 3 april: " Paaszaterdag"

Verwachting

Als de dag begint te doven  
en de zon mij niet meer ziet,  
als de schemering gaat komen  
en ik stil word van verdriet.  
Als de nacht valt en mijn vogel  
niet meer opdaagt met een lied.  
Na mijn duisternis Uw licht,  
na mijn zwijgen Uw gedicht.

Zondag 4 april: " Pasen"

Hij is hier niet

Met neergeslagen ogen,  
gaan wij zwijgend verder voort,  
Onze weg voert in de diepte,  
wij zoeken de Gekruisigde.

De aarde beeft, de hemel breekt  
in felle kleuren.  
Vol van koningsblauw,  
en glanzend goud,  
een engel, wit als sneeuw.

Er klinkt een raadselachtig spreken  
over een geheim dat niet te grijpen valt.  
Zichtbaar rest er slechts een leegte;  
het graf waar Hij gelegen heeft.  
Fluistering die nooit zal wennen.  
Woord dat weerloos in de wereld staat.

Hij is niet hier, Hij leeft.  
Deze morgen bij het ochtendgloren;  
eer bewijzen aan de Levende.  
Met opgeslagen ogen,  
gaan wij opgetogen verder voort.  
Onze weg voert naar omhoog,  
wij zoeken de Opgestane.

Hij komt ons tegemoet.

Maandag 5 april: "Tweede Paasdag "

Na het onschuldig wit van donderdag  
gedeeld in brood en wijn.  
"Later zijn gedachtenis"

Na het rood van vrijdag  
vol van sterven  
"vergeefs, ooit goed genoemd".

Na de onbestemde stilte van zaterdag  
van zijn dood.  
"het besef van nooit meer".

Keert op zondagmorgen  
een vrouw terug van het graf, heel bewogen,  
zalfpot nog in haar hand en zegt hun:

"Het graf is leeg,  
maar ik zag Hem in de tuin.  
Hij is opgestaan  
in elke stap  
die wij voortaan verder gaan".

Hoe kunt u doneren voor de Vastenactie:

- 1: Via lokale collecte
- 2: Overmaken op rek.nr.: NL21 INGB 000 000 5850,  
t.n.v. Vastenactie, Den Haag  
o.v.v. 401612 Sint Jan de Doper
- 3: In beweging, lopend of met de fiets op 20 maart
- 4: Via de medeitatatieavonden.
- 5: Via de doneerknop welke u kunt vinden op de  
volgende website pagina:  
<https://www.vastenactie.nl/projecten/renovatie-van-keuken-in-verpleeghuis-brazilie>

## Kom in beweging voor de Vastenactie!

Op zaterdag 20 maart komen we in beweging voor de vastenactie. Of u nu gaat wandelen of fietsen rond het klooster van de paters Passionisten, uiteindelijk is er maar één winnaar: de oudere en gehandicapte bewoner van het Vincentiushuis van de paters Passionisten in Brazilië. Wij gaan er voor zorgen dat daar een nieuwe keuken wordt geplaatst en dat is hard nodig!

Wandelen en fietsten rondom Haastrecht, we doen het veilig en coronaproof!

Kiest u voor wandelen: begin en eindpunt is het klooster zelf. Elk half uur kan er gestart worden voor een mooie route van 8 kilometer. De eerste startmogelijkheid is om 09.30 uur, de laatste om 12.30 uur.

Fietsen kan ook. Kiest u voor de E bike of voor een 'gewone' fiets dan is 45 kilometer een mooie afstand. Elk half uur kan er gestart worden bij het klooster. De eerste mogelijkheid is om 08.00 uur, de laatste om 11.30 uur. Knooppunten houden u op koers.

Maar een langere afstand kan natuurlijk ook! Een tocht op de (race)fiets van 100 kilometer is dan een uitdaging. Elk half uur kan er gestart worden. De eerste mogelijkheid is om 8.00 uur, de laatste om 11.30 uur. Een GPX routebestand is via centrale parochiesecretariaat verkrijgbaar om vervolgens zelf op uw fietsnavigatie (Garmin, MIO etc) te zetten.

Aanmelden bij Diny Boere: [berdivo@telfort.nl](mailto:berdivo@telfort.nl). Uw bijdrage kunt u op de dag zelf voldoen. Voor volwassenen wordt een bijdrage gevraagd van € 6,00 en voor kinderen € 3,00. Na afloop van de uw inspanning krijgt u een tastbare herinnering aan uw sportieve prestatie!

Maar hoeveel kilometers u ook wandelt of fietst daarmee zijn we er nog niet. Houdt de infobladen goed in de gaten. We hopen dat er weer vastenmaaltijden gehouden kunnen gaan worden maar dat is natuurlijk afhankelijk van alles wat met Corona te maken heeft.

Wat wel kan is bidden! Gedurende de vastentijd is er een estafette van meditatieavonden (19.00–19.45 uur) in onze parochie. Steeds op een andere locatie, om biddend met elkaar verbonden te zijn.

Woensdag 24 februari: Boskoop

Woensdag 3 maart: Gouda/Moordrecht

Woensdag 10 maart Bodegraven

Woensdag 17 maart Reeuwijk

Woensdag 24 maart Waddinxveen

Tenslotte: fietsend, wandelend, tafelend maar ook biddend hopen wij € 3600 euro op te halen. De vastenactie legt er dan €1800 Euro bij. Dan staat er straks in Brazilië een mooie keuken.

Alle bovenstaande activiteiten gaan door als er binnen de dan geldende Corona maatregelen voldoende ruimte is. Een slag om de arm dus!

Namens de ouderen uit Brazilië en de MOV wensen we u en goede Veertigdagentijd toe.

## De MOV werkgroep

Dit boekje is samengesteld door de M.O.V.-groep Gouda met dank aan de vele schrijvers voor de teksten die ons inspireerden. Er zijn teksten die wij hebben ontleend aan o.a. onderstaande schrijvers:

Felicia Dekkers  
Diny Boere  
Sophie Hofstee  
Phil Bosmans  
Hans Bouma  
Frits Deubel  
Toon Hermans  
Evelien Dessens  
Chis Gelaude  
Nel Benschop  
Joke Forceville- van Rossum